

Camping Auf Kengert, Larochette, Luxemburg 50 jaar jubileum 1966-2016



Hoe het allemaal begon.

Na de winter 1955/1956 in Grevenmacher aan de Moezel te hebben gewoond, gingen Dirk Visser, Rina Visser-Gedink en hun zonen Robert Gedink, Herbert Visser en Walter Visser in 1956 in Larochette wonen, waar ze een huis gehuurd hadden van de familie Ginter. Eigenlijk was Dirk Visser op zoek naar een terrein, waar hij zijn beroep – tuinder- kon uitoefenen en waar ze een huis konden bouwen. Het liefste had hij een terrein waar nog niets was, geen stroom of andere aansluiting en zonder ‘lastige’ burens.

Hij had reeds 1955 het geluk van een zekere Heer HOSS uit Larochette een boomgaard gelegen op het kadastergedeelte ‘Oberst Kengert’ in de gemeente Medernach te kunnen kopen. Hier stonden veel oudere fruitbomen, appels, peren, Quetschen, Mirabellen, noten en een klein tuinhuisje met betonwanden van acht bij acht meter.

Omdat dit geen huisvesting kon zijn voor het gezin, brak hij een houten huisje, dat hij bij kasteel Meysembourg had neergezet op een eerder gekocht en weer verkocht terrein, af en plaatste het aan de rand van het bos op Kengert. Dit was het latere ‘Bosrand’ huisje.

In het eerste jaar woonde het gezin half op Kengert, half in Larochette. Robert en Herbert werkten ‘accord’ in de bossen, wat inhoudt dat je een bepaald kubieke meter hout moet omhakken voor een vastgestelde prijs. Spoedig begonnen ze aan een groter woonhuis, ook weer uit hout, de oudste broer Dick Gedink was ondertussen ook terug van militaire dienst en onder zijn leiding bouwden ze samen het ‘Kengert’ huis.

Vanuit Nederland, waar het gezin op diverse plaatsen had gewoond, brachten zij de gewoonte mee, hun huis in de zomermaanden te verhuren, en de connecties van deze vroegere verhuuracties kwamen nu te pas, verschillende kwamen dan nu met vakantie naar Luxemburg en logeerden in de Bosrand, het kleine witte huisje en het Kengerthuis, terwijl het gezin in de veldschuur verbleef, een beetje opschepperig “zomerresidentie” genoemd.

Deze eerste gasten reisden vaak met de trein aan en werden dan op het station opgehaald. Maar er kwamen ook al gasten met de auto, voor velen de eerste buitenlandse reis. Langzamerhand bracht men ook tenten mee, en deze werden naast de verhuurobjecten opgezet. Een enkeling kwam zelfs op de fiets vanaf Amsterdam of Brussel !

Het Luxemburgse Ministerie van toerisme merkte begin jaren zestig, dat er een groeiende markt was met kamperende Nederlanders en Belgen en begon met een campagne om landeigenaren er toe te zetten, kampeerterreinen op te starten. Omdat er op Kengert al kleinschalig verhuurtoerisme met camping werd aangeboden, kwamen de ambtenaren Schlimm en Welter op een dag langs om voor te stellen, een camping met een vergunning in te richten, en zo begon het eigenlijk officieel, een camping met 50 plaatsen, met een ‘autorisation de camping’ in 1966.

Omdat er toen nog geen mogelijkheden waren om als broers samen een vergunning te krijgen, werd de s.e.n.c. “Auf Kengert Visser & Gedink” in het leven geroepen. Waarom “Auf”? Nu, onze grootvader Visser was ooit bij het uitdelen van iets gratis leeg uitgegaan omdat er op alfabet werd opgeroepen. Visser was te ver achteraan, en daarom raadde hij aan, dat als je zelf mocht kiezen voor een naam, er altijd één met “A” te nemen !

Een beetje geschiedenis

In 1956 is alles begonnen. De familie Visser-Gedink had zojuist een terrein in het Groothertogdom Luxemburg gekocht en er volgden jaren van pionieren en opbouw. Tenslotte was 'de Kengert', een berg gelegen tussen Larochette, Medernach en Nommern, tot op dat moment onbewoond. Dit betekende in de praktijk dat er geen huisvesting, geen water, electriciteit of afvoer was. Later heeft men echter toch sporen van bewoning door Kelten en Romeinen gevonden.



Allereerst bouwde men een houten woonhuis. Verder stallen voor koeien, varkens en kippen. Ook werd begonnen aardbeien in het groot te telen. Tegelijkertijd werd gestart met toerisme in het klein. Men verhuurde vakantiehuisjes en ook verschenen de eerste kampeersers, zelfs vanuit Nederland op de fiets. Anderen kwamen per trein, zij werden gratis op het station in Ettelbrück afgehaald !

Grote problemen gaf de watervoorziening. Het boren naar water was zonder resultaat gebleven, zo haalde men, behalve uit een regenput, alle water per tractor met een tankwagen uit het dorp. Pas in 1965 was de waterleiding vanaf Medernach over 1,5 km afstand en met 135 meter hoogteverschil, met de hand gegraven, gereed.

Enthousiast gemaakt door de heren Schlimm en Welter van het Luxemburgse Ministerie van Toerisme, die Auf Kengert zo'n geschikte plek vonden, werd besloten eind 1965 een officiële campingvergunning aan te vragen. Pinksteren 1966 werd de camping geopend met 50 plaatsen. Vanaf deze tijd is 'Auf Kengert' er steeds op vooruit gegaan. Men had de tijd mee, vooral voor de Nederlanders was Luxemburg vaak de eerste stap in het buitenland. De Belgen kenden het Groothertogdom reeds langer !

De oude stallen werden omgebouwd tot kantine, zomerwoning en winkel, genoemd de 'zomerresidentie'. Pas in 1971 werd het huidige hoofdgebouw voltooid, compleet met restaurant, zelfbedieningswinkel, receptie en twee appartementen voor de beheerders. En het terrein werd uitgebreid tot 180 plaatsen.

Een andere handicap, de stroomvoorziening werd in 1979 opgelost door een aansluiting op de hoogspanning vanaf het dorp Nommern. Dit nadat gedurende 20 jaar met dieselagregaten zelf stroom geproduceerd werd, met alle ongemakken van dien. Onder andere ging elke avond om 23.00 uur de stroom uit tot 07.00 uur, overigens wel bevorderlijk voor de nachtrust op de camping ! Ook werd een riolering van 1,5 km lengte naar de waterzuivering van Medernach aangelegd.

In 1989 werd na ettelijke verzoeken van kampeersers het fraaie zwembad gebouwd.

In 1996 werd het 30-jarig jubileum van het bedrijf gevierd, compleet met planten van een "jubileumsboom" en een gevarieerd programma voor de zeer gewaardeerde gasten om dit gezamenlijk te vieren.

In 2002 werd een nieuw project gerealiseerd : uitbreiding van het hoofdgebouw met een overdekte speeltuin, een nieuwe keuken die aan alle moderne eisen voldoet en een nieuwe buitenspeeltuin met een ondergrond van zeezand om heerlijk in te spelen.

In 2005 voerde het Ministerie van Toerisme een nieuwe Beneluxklassificatie in en Auf Kengert mocht 5 sterren ontvangen.

2007 werden een deel plaatsen in camperplaatsen veranderd, er kwamen 6 "Gitotel" Chalets bij en in 2013 nog 4 "Quartier" Hutten.

2014 is er een geheel nieuw sanitairgebouw neergezet, met kindersanitair en als de zon schijnt, zorgen de zonnepanelen voor het warme water.

Verschillende speciale acties voor het jubileum :



1966 hebben wij de eerste officiële vergunning gekregen van het ministerie van toerisme voor een campingbedrijf.

In 2016 bestaat de camping dus 50 jaar !

We hebben allerlei dingen bedacht, onder andere werken we aan een boek met 50 bijzondere verhalen die met de camping te maken hebben.

Elke 50e kampeerder die aankomt doet mee aan de verloting van diverse prijzen, o.a. bonnen van 50,00 euro te besteden voor verblijven op camping Auf Kengert, en verrassingen die onze leveranciers ter beschikking hebben gesteld.

We zouden het erg leuk vinden, om van u artistieke projecten te mogen ontvangen, die met uw vakantie(s) op Camping Auf Kengert te maken hebben, dat mag een collage zijn, een tekening of schilderij, maar ook een zelfgemaakte film of iets anders digitaals, of iets zelfgemaakts. Ook deze deelnemers doen mee aan de verloting van boven genoemde prijzen. Voorwaarde is wel, dat we uw inzending mogen gebruiken voor promotiedoeleinden, zoals in folders, op onze website en op kanalen van sociale media.

Tenslotte : kampeerde u in 1996 bij het dertigjarig jubileum op Auf Kengert en heeft u nog het glas wat we toen aan elke kampeerder hebben gegeven ? Dan doen we hiermee de oproep voor een "selfie" met dit glas, en we zullen dat dan op facebook publiceren. Ook deze inzenders komen in aanmerking voor de uitloting van een geschenk.

Alle voorwaarden van deze acties staan gepubliceerd op www.kengert.lu onder de rubriek downloads.

Deze teksten en diverse foto's staan ook op www.kengert.lu onder de rubriek downloads.

Voor verdere informatie en contact :

Camping Auf Kengert

L-7633 Larochette-Medernach

Luxemburg

tel +352 837186 mail : info@kengert.lu

web : www.kengert.lu

FB : www.facebook.com/kengert

Enkele feiten over **Camping Auf Kengert**



Eerste officiële vergunning	1966
Exploitant	Auf Kengert Gedink en Gouda s.e.n.c.
Beheerders	Robert Gedink-Gouda Linda en Semso Licina-Gedink
Chef de cuisine	Martin Brouwer
Medewerkers	Jolanda en Marco Jansson-Bosch
Adres	Kengert L-7633 Larochette/Medernach Groothertogdom Luxemburg
Telefoon	** 352 – 83 71 86
e-mail	info@kengert.lu
website	www.kengert.lu
Facebook	www.facebook.com/kengert
Beneluxklassifikatie	5 sterren
Accomodatie	☺ 180 plaatsen ☺ geopend van 1 maart tot 8 november ☺ ruime plaatsen met of zonder schaduw ☺ 8 camperplaatsen ☺ restaurant met uitgebreide keuze, winkel met groot assortiment, ook in voor- en naseizoen altijd open. ☺ modern sanitair met warm water, aparte gelegenheid voor gehandicapten, babywasgelegenheid, kindersanitair, wasserette. ☺ met zonnepanelen verwarmd zwembad voor groot en klein, grote buitenspeeltuin, overdekte speeltuin, sportveld. Er is bewust voor gekozen geen discotheek of amusementsprogramma te hebben. ☺ Camping-gas, gas vullen, loodvrije benzine op alle plaatsen stroomaansluiting mogelijk ☺ verhuur van 7 chalets en 4 hutten ☺ 7 huurtenten van Countrycamp
Voor- en naseizoen	Kamperen 'à la Kengert' ! ☺ Men kan van vrije weekends korte vakanties maken door een speciale aanbieding : de caravan kan gratis blijven staan van 1 maart tot 1 juli en van 14 augustus tot 8 november. Men betaalt alleen de overnachtingen.
Toeristische attractie bij de camping	☺ Blotevoetenwandelpad ☺ Motoriepark
Kortingskaarten	☺ Camping Key Europe ☺ Best Deal ☺ FreeOnTour
Labels	☺ Service Qualität Luxembourg ☺ Bed and Bike ☺ Eurewelcome
Award 2016	genomineerd voor de ANWB Camping van het jaar 2016 in de categorie "mooiste camping voor rustzoekers"